



voor de ander

Baptisten Gemeente Apeldoorn

Maandag 23 maart 2020

Aan het woord: Arjan Treuren

GEEN ANGST MAAR VERTROUWEN / HET IS EVEN (NIETS) ANDERS.

Nederland staat grotendeels stil door het coronavirus. Scholen, restaurants, cafés, en veel winkels zijn gesloten, evenementen afgeblazen en ook het openbaar vervoer is drastisch teruggebracht. Ook zijn in het hele land kerkdiensten geannuleerd. De recente ontwikkelingen roepen bij mij de sterke behoefte op om als individuele gelovige en als gemeente te denken aan; hoe kunnen wij als gemeente ondanks alle maatregelen toch een gemeenschap zijn en blijven die haar roeping t.o.v. elkaar gestalte geeft. Al denkend werd ik bepaald bij de tekst uit de Colossenzenbrief.

Colossenzen 3:16

Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid.

Omzien, betrokken en opbouwend zijn voor elkaar kan iedereen.

De kudde van Jezus Christus is samengesteld uit schapen die geroepen zijn om herders te worden. Natuurlijk: Jezus is de Goede Herder, Hij is de beste! En zeker heeft de Heer van de gemeente de bedoeling dat er mensen zijn die een pastorale taak hebben. Maar de kern is dit: we zijn als schapen van Jezus kudde geroepen om geestelijk door te groeien naar herders.

Hoeder

In de nieuwtestamentische gemeente, waar Jezus Hoofd, Heer, Heiland en Herder is, worden Gods kinderen opgeroepen om taken uit te voeren die horen bij omzien, betrokken en opbouwend te zijn voor elkaar. (Herder, Hoeder, Beschermmer).

Schaap – herder

Uiteraard zijn wij ook schapen die zorg nodig hebben, allereerst van de Goede Herder zelf en vervolgens van de mensen om ons heen. Maar in Christus gemeente is het niet zo dat je alleen maar in de schaap-rol kunt blijven. Een schaap-mentaliteit leidt gemakkelijk tot een inactieve en klagende houding; ik wil verzorgd worden, maar niemand ziet naar me om. Geestelijke groei in Christus betekent ook dat we een herder-mentaliteit ontwikkelen. Dan wordt ons doel om onze medegelovigen te bemoedigen en aandacht te geven in de naam van Jezus, hen te helpen om de kracht van Christus te leren kennen.

Elkaar

In Het Nieuwe Testament wordt in de praktische aanwijzingen in de brieven heel vaak het woordje elkaar gebruikt. Bijvoorbeeld: verdraag elkaar, vergeef elkaar, onderricht en vermaan elkaar, heb elkaar lief, troost elkaar, leef in vrede met elkaar, wijs elkaar terecht, spoor elkaar aan, bemoedig elkaar. Daarin klinkt 360 graden wees betrokken bij elkaar. Daarin zien we dus dat taken die bij de herder horen, ook aan gemeenteleden en betrokkenen worden toegeschreven. De drie kenmerken hiervan zijn:

1. Elkaar onderwijzen

Voor de onderlinge betrokkenheid is het van groot belang dat de woorden van Christus in al hun rijkdom in je wonen. Alleen wat er in je is kan naar buiten komen. Onderwijzen is dan niet zozeer beleren, maar samen leren om te luisteren naar de stem van de herder en naar het Evangelie. Samen het geloofsgesprek voeren is dus bij uitstek een pastorale activiteit. Ook in deze tijd kunnen we hier creatieve oplossingen voor zoeken.



2. Elkaar bemoedigen

Bemoedigen (troosten, steunen, helpen) is dat je vanuit Christus liefde en kracht in jou, contact maakt met de ziel van de ander. Als dat gebeurt stroomt de Heilige Geest, en ervaar we samen de kracht van het Goede Nieuws. God is groot, glorieus, goed en genadig en Jezus is Zijn Zoon.

3. Elkaar vermanen

Vermanen en terechtwijzen ervaren we vaak als het moeilijkst. Het staat op gespannen voet met Jezus uitspraak: 'Oordeel niet'. Vermanen betekent allereerst dat we samen ontdekken wat Gods weg is en dat je laat zien hoe het goede nieuws een alternatief biedt. Vermanen is zeggen: het is zo goed voor een mens om de weg van Jezus te volgen.

Laten we bidden dat we samen in deze tijd een herder voor elkaar kunnen zijn.

Ik wens jullie Gods zegen en nabijheid toe.
Arjan Treuren

Kijk- & leestips

Deze tip kreeg ik van mijn broer Andre. Hier staan liedjes op die hij in het huis van mijn moeder speelde op meezingmiddagen. Hij had het idee dat er misschien ouderen in onze gemeente zijn die dit nu ook mooi vinden om te krijgen, dus de link mag gedeeld 😊

Ruth

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLn-PZB-CGtoldHS5fKV67fUUePqV4v1L3>

Op 18 maart schrijft Henk Bakker de blog 'onzekere tijden'.

<https://baptisten.nl/blog/item/onzekere-tijden>

Pastoraat & bezoek

Neemt u de komende tijd even een momentje om iemand te bellen of een kaartje te sturen?

Inmiddels heeft de bezogegroep een uitgebreide en gedetailleerde bellijst gemaakt. Mensen die het nodig hebben worden frequent gebeld. Mocht u ook behoefte hebben aan een gesprek, neem dan contact op met *Roel Bakema*. Samen kijken we dan hoe we u kunnen helpen.

Heeft u informatie of andere inhoud voor een volgende nieuwsbrief? Mail dit naar secretariaat@baptisten-apeldoorn.nl

Collecte

Nu we niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen, komt ook de collecte-zak niet meer bij u langs. Gelukkig betekent dat niet dat u niet kunt geven. U kunt 'gewoon' via Givt overmaken (kies het doel/kerk uit de lijst) of het geld rechtstreeks overmaken naar het rekeningnummer van de gemeente. Let dan wel op dat u in de omschrijving zet waar het geld voor is!

De eerste collecte is elke week bestemd voor onze eigen gemeente, de tweede collecte van afgelopen zondag is voor het CNAP. Het christelijke noodfonds Apeldoorn wil bijdragen aan de structurele verbetering van de leefomstandigheden van inwoners van Apeldoorn. Lees meer op:

<https://cnap-apeldoorn.nl/>



voor de ander

Agenda

Alle fysieke activiteiten gaan voorlopig niet door. Gelukkig betekent dat niet dat er geen activiteiten plaatsvinden. Afgelopen vrijdag heeft de jeugd een iets andere jeugdavond dan anders gehad, namelijk via Google Hangouts. Ze hebben met elkaar nagedacht over Mattheüs 25:35-40, en de vraag welk 'corona'-advies Jezus ons hier geeft.

Vanochtend heeft ook 'gewoon' de bidstond plaatsgevonden, via WhatsApp. Fijn om dit belangrijke werk door te laten gaan. Wilt u volgende week maandag (9:00) ook meebidden? Stuur dat een appje naar *Marili* – zij zorgt voor de rest!

Mocht u de komende tijd op het schoonmaakrooster staan -> ook de schoonmaak gaat niet door!

Ziekenboeg

Van alle kanten ontvangen we berichten van mensen die getroffen zijn door de griep en thuis moeten blijven. Daarnaast zijn er ook veel ouderen die uit voorzorg het huis niet meer uitgaan. Laten we voor elkaar blijven bidden, en waar dat kan een kaartje sturen of een telefoontje plegen.

Bent u ziek, of juist weer beter? Neem contact op met *Janny Baas*, samen zorgen we voor de nodige ondersteuning.

Bidden & danken

Lieve mensen,

We leven momenteel in een tijd waarin het "abnormale normaal geworden is". Velen van jullie weten dat gebed een belangrijke rol in mijn leven is gaan spelen. We zijn een bidstond begonnen op maandagmorgen en Simone en ik (enkele keren ook samen met Marili) hebben elke maandagmorgen eenparig gebeden voor de gemeente, de noden langdurig of ad hoc, de voorganger, de raad, de vluchtelingen en andere zaken waarvoor gebed gevraagd werd. Ik wil u ook oproepen om te bidden, VEEL te bidden!

Onze Vader in de hemel is bij machte veel meer te doen dan wij ons kunnen voorstellen.

Bid voor insluiting van het Corona virus in Jezus naam! Verder voor alle noden van dit moment:

De Corona patiënten, met name in onze eigen BGA en voorganger. De ouderen in

zorginstellingen of thuis. De zorg!

Vrachtwagenchauffeurs en winkelpersoneel.

Mensen die in angst leven nu. De vluchtelingen die "opgepakt" zitten in kleine ruimtes met veel mensen...

"Onze gebeden leggen de rails waarover de kracht van God kan rijden. Zijn kracht is onweerstaanbaar als een machtige locomotief, maar kan niet bij ons komen zonder gebed."

Sjaloom, Marjan

Heeft u gebed- of dankpunten die u wilt delen met de gemeente? Stuur ze naar

secretariaat@baptisten-apeldoorn.nl en ze worden opgenomen in deze nieuwsbrief.

Heeft u behoefte om voor u te laten bidden, neem dan contact op met *Rita List*.